

## **Korte impressie van het “Schilderen met dementerenden” in Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth.**

Sinds enige tijd wordt er in beide huizen olv Ank Bolier en Joke Smeets geschilderd met dementerende bewoners. De kosten worden door de Stichting Vrienden van Vughterstede gedragen, mede door een substantiële subsidie van het Ouderenfonds.



### **Impressies**

Mevr. L. heeft twee maal het bombardement van Rotterdam geschilderd omdat het voortdurend in haar hoofd zat, ze raakte het nooit kwijt zei ze; na deze schilderijen heeft ze het er een jaar niet meer over gehad. Als mevr. somber is omdat er bijv. een familielid op sterven ligt komt ze toch even “haar zinnen verzetten”, even met kleur aan de gang, we hebben het er gerust over welke kleuren naar haar idee bij de dood passen: het passief wachten is veranderd in actief verwerken.

Meneer D. heeft de laatste maanden van zijn leven samen met zijn (niet dementerende) vrouw geschilderd; hij was er altijd al eerste, vond de natuur en landschappen erg mooi en prettig om te maken, na ¾ uur kwam zijn vrouw en discussieerden ze over kleur en compositie e.d. Voor mevrouw was dit schilderen een positieve tegenhanger van het verder voor haar moeilijk te accepteren verblijf van haar man op deze afdeling, zijn luiers die afzakten, de afhankelijkheid...

Mevr. H. kon vroeger goed schilderen, nu is ze het spoor bijster en wat onzeker maar als ze eenmaal begonnen is hoor je haar heel professioneel kwasten, ze is kritisch, wil graag mooie, gemengde kleuren, en als het dan uiteindelijk gelukt is ze zo blij en trots. Haar zoon was er regelmatig bij, hij komt van ver maar als hij komt dan het liefst als er schilderen is, dan kunnen ze het samen over kleur en beeld hebben.

We hebben nu een eigen ruimte op de afdeling. Mensen die langs lopen kijken vaak nieuwsgierig naar binnen. Daarbij zijn ook dementerenden die alleen al genieten van het bezig zien van anderen.

Schilderen leidt af, kalmeert, activeert de concentratie, stemt positief, we bewonderen elkaars werk. Een- of tweemaal per jaar maken we een expositie op de afdeling met een feestelijke opening voor de familie.